

En trio af valgsejre kan give Biden og Demokraterne frie hænder

Alles øjne hviler på præsidentvalget, hvor Joe Biden er favorit, men det kan blive valg til Kongressens to kamre, som afgør, om Demokraterne får deres politik ført ud i livet.

POUL FUNDER LARSEN
Jyllands-Postens korrespondent
poul.f.larsen@jp.dk

WASHINGTON

Asfalt på de hullede veje og et serviceeftersyn til nationens skrantende infrastruktur. Bedre sygesikring for udsatte grupper. Ud med kullet og olien, ind med den grønne omstilling.

Demokraten Joe Biden, der op mod valget næste tirsdag ligger foran i stort set alle målinger, har lovet, at han vil stille sig i spidsen for omfattende reformer, hvis han bliver USA's 46. præsident fra januar 2021.

Men selv hvis Biden skulle vinde præsidentvalget, vil han hurtigt stå over for en noget nær uoverstigelig udfordring, med mindre Demokraterne samtidig sikrer sig et brugbart flertal i Kongressens to kamre.

Efter den amerikanske forfatning er det Kongressen, der har "the power of the purse" - magt over pungen - hvad angår at udskrive skatter og prioritere de forskellige udgiftsposter.

Det er ikke gratis at realisere Bidens valgprogram, der ifølge en gennemgang i det britiske magasin Economist vil koste 7.000 mia. dollars (ca. 44.000 mia. kr.) over 10 år.

Uden fast vejgreb i Kongressen kan det ikke lade sig gøre at sikre finansiering i noget, der minder om den størrelsesorden - og det er i praksis nødvendigt at have kontrol over begge kamre.

For ganske vist ligger serveretten hos Repræsentanternes Hus, men Senatet har også indflydelse på processen.

I tidligere perioder, hvor der var tradition for et bredt samarbejde, kunne en præsident i nogle tilfælde få ambitiøs lovgivning bugseret gennem en kongres kontrolleret af det modsatte parti.

De senere år har reglen været, at der kun kan blive tale om større reformer, hvis et parti kontrollerer både præsidentembedet og begge kamre på Capitol Hill.

»I et stadig mere polariseret politisk klima betyder det alting at vinde trioen af Repræsentanternes Hus, Senatet og Det Hvide Hus,« skriver dagbladet Wall Street Journal.

Ekspræsident Barack Obamas store sundhedsreform, The Affordable Care Act - også kendt som Obamacare - kunne kun blive vedtaget i 2010, fordi Demokraterne havde flertal i begge kamre.

Republikanerne kontrollerede ligeledes både Senatet og Repræsentanternes Hus i efteråret 2017, da præsident Donald Trumps største parlamentariske triumf, en omfattende skattereform, blev bragt i havn.

Demokraterne har gode chancer

Som tingene ser ud knap en uge før valget, er det ikke urealistisk, at Demokraterne kan få tre på stribe på tirsdag.

Analysjetjenesten FiveThirtyEight vurderer, at sandsynligheden for, at Biden vinder præsidentvalget, aktuelt ligger på hele 88 pct., og andre prognoser giver ham lignende vinderchancer.

I Repræsentanternes Hus har Demokraterne allerede i dag et flertal på 232 mandater mod 197 (mens seks pladser er ledige eller besat af repræsentanter for andre partier). De fleste målinger peger på, at de kan øge

deres overvægt med yderligere en håndfuld mandater den 3. november, hvor alle 435 repræsentanter er på valg.

Anderledes, og mere neglebiddende, tager opgøret i Senatet sig ud. Her sidder Republikanerne på 53 mandater, mens Demokraterne i dag har 47 pladser.

Der skal skiftes ud på 35 af senatspladserne, og Republikanerne forsvarer 23 af disse, mens Demokraterne skal prøve at holde på 12 mandater. Den politiske analysetjeneste Cook Political Report vurderer, at Demokraterne står til at miste en enkelt senator, mens mindst to og muligvis helt op til ni republikanere er i farezonen.

Hvis Demokraterne vinder præsidentvalget og netto samler tre senatspladser op, vil partiet have vundet kontrol med Senatet, da vicepræsidentens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed i kammeret. Sandsynligheden for et demokratisk kontrolleret senat ligger på 74 pct., ifølge prognosen fra FiveThirtyEight.

Uro i Bidens store telt

Men selv hvis alle brikker i puslespillet skulle falde på plads til Demokraternes fordel, er det usikkert, hvor langt den nye præsident og hans parti vil være villige til at gå.

Joe Bidens program er langt fra krystalklart på alle punkter, og Demokraterne har holdt fast i, at deres parti skal være »et stort telt« med plads til mange konkurrerende opfattelser.

»Demokraterne har ikke som helhed flyttet sig så meget til venstre, som Republikanerne har flyttet sig til højre. Det demokratiske parti er mere splittet,« konstaterede Julian Zelizer, historiker fra Princeton University, på et seminar i sidste uge.

Ikke mindst i Senatet er der meget stor politisk spændvidde blandt demokraterne.

Her finder man to af partiets mest markante venstrefløjsprofiler, Bernie Sanders og Elizabeth Warren, men også demokratiske senatorer for relativt konservative stater som West Virginia (Joe Manchin) og Arizona (Kyrsten Sinema), der ønsker en mere forsigtig linje.

Konflikten mellem disse to poler kan allerede skelnes i Bidens forsøg på at projicere en midtsøgende kurs uden at støde partiets venstrefløj alt for langt fra sig.

”

Bidens bedste håb er at genoprette institutionerne og de traditionelle normer i amerikansk politik.

DAVID BOAZ,
VICEPRÆSIDENT
VED TÆNKETANKEN CATO

»Bidens bedste håb er at genoprette institutionerne og de traditionelle normer i amerikansk politik. Dæmpe gemytterne og genetablere normaliteten,« vurderer David Boaz, vicepræsident for tænketanken Cato i Washington.

Det vil dog næppe være nok til at tilfredsstille partiets aktivister efter fire år med Trump.

»Han vil også ønske at få f.eks. storstilet lovgivning igennem på sundhedsområdet eller på miljøområdet, og måske vil han udvide antallet af dommere (på USA's højesteret, red.), og det er ting, som er i konflikt med idéen om at genoprette normaliteten,« siger David Boaz.

Kongressen er ikke kendt for ligefrem at arbejde i ekspresfart, og der forestår en smertefuld proces, når Demokraterne skal prioritere i den lange smørrebrøds-seddel med reformidéer, som baglandet vil møde op med efter en eventuel valgsejr.

Iagttagere i Washington peger på en ambitiøs grøn omstilling som et sandsynligt prestigeprojekt for en Biden-administration.

»Demokraterne har ikke ofte kontrol med alle tre besluttende organer, så der vil være et reelt ønske om at gøre fremskridt med hensyn til én vigtig prioritet. Jeg tror, der er en god chance for, at klima kommer til at spille den rolle i 2021, som Obamacare gjorde i 2009 og 2010,« sagde Ryan McConaghy, der har arbejdet for Demokraternes leder i Senatet, Chuck Schumer, til FiveThirtyEight.



Joe Biden, der i Georgia tirsdag, vil få to kamre, hvis han vinder. Han har gjort flere ambitiøse valgløfter u

VALGDELTADELSE

Seks dage før valgdagen den 3. november er der indkommet over 73 mio. brevstemmer, en ny rekord.

Vælgerne i de 10-12 afgørende svingstater har været særligt flittige med at stemme pr. brev.

Ved præsidentvalget i 2016 blev der afgivet ca. 58 mio. brevstemmer. I alt stemte 137 mio. amerikanere dengang.

Forventningen er, at over 150 mio. vælgere vil deltage i årets valg.

Kilde: US Elections Project, New York Times, JP



PRÆSIDENTVALG 2020



Aria DiMezzo, en transseksuel amerikaner, håber på at blive valgt til sherif i New Hampshire. Hendes slogan er: Fuck the Police.

”

De er rovdyr, der altid leder efter den svageste gazelle i flokken.

ARIA DIMEZZO
SHERIFKANDIDAT
- OM DE POLITIFOLK,
HUN VIL VÆRE CHEF FOR

Transseksuel stiller op som sherif og tager fusen på Republikanerne

Aria DiMezzo er selverklæret transseksuel anarkist med forbindelse til den sataniske kirke og bitcoin-sælger. Hun vil være sherif og samtidig slå et slag for rettigheder for seksuelle mindretal.

JØRGEN ULLERUP
Jyllands-Postens korrespondent
ANNE HOLLANDE
Fotograf
jorgen.ullerup@jp.dk

KEENE

Aria DiMezzo er allerede klædt på til jobbet. I linninen på sin sorte nederdel har hun stukket en ni mm pistol, som er synlig for alle.

Den er til selvforsvar. Truslerne væltede ind, da den transseksuelle kvinde skabte sensation ved at vinde et primærvalg og nu 3. november er Republikanernes officielle kandidat til stillingen som sherif i Cheshire County i New Hampshire.

»Jeg har lige bevist, at demokratiet ikke fungerer. Vælgerne aner ikke, hvem de stemmer på,« fortæller hun, mens hun får ild på en smøg på sin veranda i den lille by Keene i New Hampshire.

»Det er sindssygt, at den slags mennesker skal bestemme, hvad vi må og ikke må gøre. De er ikke i stand til at kontrollere sig selv.«

De republikanske vælgere, der må forventes at støtte

præsident Trumps lov og orden politik, burde have vidst bedre. Aria DiMezzos valgslogan er »Fuck the Police«.

Det står højt og tydeligt på de valgplakater, hun har stukket i jorden i de forskellige skilteskove i kommunen.

»Politiet er ude af kontrol«

Hvis hun kunne, ville hun fyre en stor del af de betjente, hun muligvis bliver chef for.

»Politiet er ude af kontrol. Det er absurd, hvor mange strømere vi har.«

DiMezzo, der ikke vil afsløre sin alder, voksede op i en strengt religiøs familie i Mississippi, hvor seksuelle mindretal ikke var noget, man talte om ved middagsbordet. For fem år siden sprang hun ud som transseksuel, indledte en hormonkur og lod håret gro.

For to år siden flyttede hun til New Hampshire for at begynde et nyt liv. Men heller ikke i staten, der går for at være USA's frieste, er det let at være transseksuel med brændende rødt hår.

»Jeg er ikke opereret, men vil gerne have en brystudvidelse. Jeg har pengene, men lægen kræver, at jeg har en note fra min terapeut. Som om det at være transseksuel er en psykisk lidelse. Jeg har ingen terapeut.«

DiMezzo arbejder i en pizzeria og har sit eget radioshow, Free Talk Live, som kan høres på 195 mindre radiostationer i USA og på internettet på freetalklive.com

samt en Youtubekanal. Samtidig tjener hun penge på at sælge bitcoins til interesserede. Keene er et mekka for bitcoin med mange butikker og restauranter, der tager imod valutaen.

Hun overvejede at stille op for Republikanerne til valget til statsparlamentet, men da udfordreren til den nuværende demokratiske sherif, Eli Rivera, valgte ikke at stille op, sprang hun til og præsenterede sig selv om sherifkandidat på den republikanske liste.

Bilen blev vandaliseret

Ved primærvalget den 7. september regnede hun med i bedste fald at få 25-50 stemmer fra de nærmeste venner. Hun fik 4.211. Men i stedet for at fejre hende fandt de republikanske vælgere ud af, hvem de havde stemt på. Og så var helvede løs.

Aria DiMezzo modtog trusler, og hendes røde, åbne bil blev vandaliseret. Først blev dækkene skåret op, så kom turen til kalechen, før gerningsmænd tegnede en kæmpe penis på siden af bilen. 100 af de skilte, hun selv har betalt for til sin kampagne, er blevet stjålet.

Kandidaten går ind for retten til at bære våben overalt. Og som libertarianer støtter hun også ideen om at afskaffe skatter og at skære det offentlige ned til det mindst mulige.

Det er hendes planer som sherif, der ikke er faldet i god jord. DiMezzo vil forbyde politiet at skride ind overfor

★ JP explorer

100 DAGE GENNEM USA

FØLG JP EXPLORER



★ JP.DK/VALGIUSA

Læs flere artikler og lyt til podcasten »Vejen til Det Hvide Hus«.

en forbrydelse sker, kan betjentene for min skyld sidde på stationen og spille video-spil. Eller de kan sige op.«

»Fuck them both«

Opmærksomheden i forbindelse med sherif-valget kan bruges til at slå et slag for seksuelle mindretals rettigheder både i radioprogrammer og i interviews.

I stedet for at tale om forkortelsen LGBTQIAP+, som ingen alligevel forstår helheden af, foretrækker DiMezzo at tale om GSM, der står for Gender and Sexual Minorities.

Hun mener, at seksuelle minoriteter som transseksuelle diskrimineres akkurat ligesom sorte. Selv blev hun længe næsten konstant fulgt af patruljevogne.

»De er rovdyr, der altid leder efter den svageste gazelle i flokken og stopper dig for hvad som helst,« siger hun.

DiMezzo benytter et par gange om året euforiserende Magic Mushrooms for at dulme nerverne.

Det med den sataniske kirke bliver aldrig helt klart. Men hendes ultimative mål er at løsrive New Hampshire fra De Forenede Stater.

Så ville man slippe for en føderal regering, »der er den værste i historien«, og man ville slippe for at vælge mellem to præsidentkandidater, der »begge er frygtelige for USA«.

Derfor lavede hun et valgskilt med budskabet »Fuck them both«. Det blev også stjålet.

sager, der involverer sex, narkotika, illegale indvandrere.

»Jeg får nok brug for en god advokat, hvis jeg vinder den 3. november. Jeg vil anholde betjente, der stopper fredelige borgere. Folk som George Floyd og Eric Gardner døde uden nogen som helst grund. Politiet skal fremover kun rykke ud til forbrydelser, hvor der er et offer. Mens de venter på, at